

Kontaktblad



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Onze diensten worden gehouden in:

“Het Centrum”

van de Nederlands Hervormde Kerk Veendam

J.G. Pinksterstraat 5

9641 AX Veendam

Voorganger

H. Jonker

Kerkstraat 97

9649 GP Muntendam

Inhoudsopgave

Ter overdenking:

“Waarom zou je langer wachten” Pag. 3/4

“Op Hem betrouwen” Pag. 4

Wijsheid van Boven Pag. 5

Mededelingen Pag. 6

Zonsondergang Pag. 6

Rooster & Spreuk Pag. 7

“Als de sjofar ons roept” Pag. 8/9

Toekomst Pag. 10

Giften

Giften voor het
Kontaktblad of de
Gemeente kunnen
overgemaakt worden op
bankrekeningnummer:
NL16ABNA0572168934
t.n.v. REGVeendam

Correspondentieadres

Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer

De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

“Waarom zou je langer wachten”



“God is liefde” zegt men vaak, weer een ander zegt: “God is een verterend vuur”.

Beide uitspraken worden uit Gods Woord geciteerd.

Er zijn mensen bij wie je eerst een oceaan van berouw moet laten zien, voordat je een theekopje genade kunt krijgen. Gelukkig is dat bij onze God niet het geval, bij Hem is een theekopje berouw genoeg om een oceaan van liefde te ontvangen.

De Here Jezus stierf voor onze zonden en die redding hebben we hard nodig, we moeten bevrijd worden van de kracht van de boze in ons leven. Onze eerste stap moet daarom ook zijn: *“weg van de zonde, en naar de Here Jezus toe.”*

En omdat satan ons maar blijft aanvallen, is het nodig steeds opnieuw onze zonden te belijden. Als we dat blijven doen, worden we steeds meer gevoeliger voor alles wat tussen ons en God inkomt. Dan zal Hij laten zien wie de Heiland is, vol van liefde, maar ook als een verterend vuur.

In het evangelie van Lucas staat een verhaal over twee mensen: een zeer vermogend iemand met een vrolijk en prachtig leven. De andere was een bedelaar onder de zweren, hij vroeg om de kruimels die van de tafel vielen en de honden likten zijn zweren. Wat een tegenstelling!

Deze bedelaar stierf en werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. De rijke kwam ook te sterven en werd begraven. In de hel sloeg hij zijn ogen op en zag dat de bedelaar in Abrahams' schoot rustte.

De rijke begeerde dat de bedelaar zijn vinger in het water zou dopen om zijn tong iets te verkoelen. De Bijbel vertelt dan dat er een grote kloof is tussen de gelovige en deze rijke man.

De ongelovige wereld heeft de volkeren doen drinken uit de beker van hun hoererij, God laat hun straks drinken uit Zijn wraakbeker, gevuld met vuur en zwavel. Ze zullen de toorn van God als vloeiend vuur moeten drinken, wat een angstaanjagende en vreselijk gedachte!

We kunnen niet doen alsof God niet bestaat, wie dit wel doet, krijgt het antwoord van God zelf. Jarenlang kunnen we doen alsof God een sprookje is en niet bestaat, Zijn uitnodiging om Hem te volgen naast je neer leggen, misschien er zelfs wel om lachen. Maar wee die dag, eenmaal zullen ze hun Rechter zien, maar dan kan niemand meer roepen om genade! Kies daarom vandaag nog, nu het nog kan. God is niet ver weg, maar zo heel dicht bij je. En als je Hem gevonden hebt dan is er genezing en rust voor je gemoed.

*Hoor, bij dagen en bij nachten,
Roept de Heiland: "Kom tot Mij"
Waarom zou je langer wachten?
Spoedig is de tijd voorbij.*

Op Hem betrouwen



Die op Hem betrouwen zullen de waarheid verstaan, en de gelovigen zullen in liefde bij Hem blijven, want genade en barmhartigheid is in Zijn heiligen, en opzicht over Zijn uitverkorenen.

Mijn leven lang is God nabij,
Hij hoorde al mijn eerste kreten.
Zijn hulp en kracht, dat ging ik weten,
het is iets speciaals voor mij.

Ooit riep Hij mij om op te staan;
God roept de mens met liefde koren.
Hij wil zo graag dat allen horen
over Zijn weg die Hij moest gaan.

Zijn komst naar ons ging wel door lijden.
In Jezus kwam Hij in ons midden.
Hij leerde 't Onze Vader bidden,
en wil de mens van schuld bevrijden.

Heer, geef ons woorden aan geloven.
Deel wijsheid mee, geef volle vrede.
Wij zijn zo aards, zo van beneden....
Help ons om meer te zien naar Boven...

Mededelingen uit de Ré Evangelische Gemeente Veendam

Volgende editie



De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind maart 2017.

Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 17 maart 2017.

U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.

Financiën

Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.

Zonsondergang

Vrijdag 6 jan. 16.44 uur
Vrijdag 13 jan. 16.54 uur
Vrijdag 20 jan. 17.05 uur
Vrijdag 27 jan. 17.18 uur

Sabbat 7 jan. 16.45 uur
Sabbat 14 jan. 16.56 uur
Sabbat 21 jan. 17.07 uur
Sabbat 28 jan. 17.20 uur

Vrijdag 3 feb. 17.31 uur
Vrijdag 10 feb. 17.44 uur
Vrijdag 17 feb. 17.58 uur
Vrijdag 24 feb. 18.11 uur

Sabbat 4 feb. 17.33 uur
Sabbat 11 feb. 17.46 uur
Sabbat 18 feb. 17.59 uur
Sabbat 25 feb. 18.12 uur

Vrijdag 3 mrt. 18.23 uur
Vrijdag 10 mrt. 18.36 uur
Vrijdag 17 mrt. 18.48 uur
Vrijdag 24 mrt. 19.01 uur

Sabbat 4 mrt. 18.25 uur
Sabbat 11 mrt. 18.38 uur
Sabbat 18 mrt. 18.50 uur
Sabbat 25 mrt. 19.03 uur

Rooster voor de maanden januari, februari en maart 2017

Sabbat	7 jan	Themadienst
Sabbat	14 jan	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	21 jan	Bijbelstudie
Sabbat	28 jan	Prediking H. Jonker
Sabbat	4 feb	Themadienst
Sabbat	11 feb	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	18 feb	Bijbelstudie
Sabbat	25 feb	Prediking H. Jonker
Sabbat	4 mrt	Themadienst
Sabbat	11 mrt	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	18 mrt	Bijbelstudie
Sabbat	25 mrt	Prediking H. Jonker

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk

“want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht”.

“Als de sjofar ons roept”



Een Sjofar, ook wel een bazuin genoemd, is een gekromde rams of bokshoorn. Het verschil met het geluid van een trompet zijn de meestal korte, heftige stoten.

De bazuin komen we onder meer tegen in Exodus 19.

Mozes kwam van boven van de berg af, hij moest het volk gereed maken om de berg te beklimmen. Hij heiligde het volk en iedereen moest zijn kleren wassen om zo rein tot God te naderen. Ze moesten zo drie dagen wachten om de berg te beklimmen, ze moesten rein blijven en wachten.

En 's morgens op die 3e dag was er een ontzagwekkend onweer, donder en bliksemslagen met een zeer zware wolk. Ook hoorden ze een zeer sterke bazuin en wel zodanig, dat het volk zeer verschrikt was, ze moesten bij het geluid van de bazuin langzaam de berg beklimmen, Mozes leidde hen vanuit hun legerplaats God tegemoet.

Wat een ontzagwekkend schouwspel moet dit wel niet geweest zijn. De berg Sinai rookte en sidderde verschrikkelijk toen de Heer nederkwam in vuur.

En dan lezen we in vers 19:

"toen het geluid van de bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem".

In een ander verhaal is er ook sprake van een bazuin, het volk stond voor de poorten van Jericho. Jericho was de poort naar het beloofde land. Hoe nu verder? Maar God sprak tot hen: "Ik zal alles in uw hand geven" op Gods wijze dus. Hoe verliep dit dan?

De 7 priesters moesten elk een bazuin dragen, ze moesten 6 dagen lang om de stad heenlopen onder het geluid van de bazuin. En op die 7e dag moesten ze zeven maal om de stad lopen, zo moesten ze de ark volgen.

En dan onder het geluid van de bazuinen moesten ze juichen en de muren vielen, de weg werd zo geopend naar het beloofde land.

Wat zegt Paulus nog maar eens over de bazuin?

"Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden".

We moeten wachten op die sjofar, op de bazuin. Niet zoals het volk 3 dagen moest wachten om op te klimmen. Wij kennen die tijd niet, we weten wel dat we gewekt zullen worden, dat we het geroep van de Here mogen horen.

En wat horen we straks dan nog meer? De bazuin, de bazuin zal schallen tot overwinning, alzo zullen wij voor altijd bij de Here zijn.

"zo dan, vertroost elkaar met deze woorden"

*als 't bazuingeschal des Heren wordt geboord,
zijt gij dan voor Zijn komst bereid?*



U bent mijn brood, mijn klare wijn.
Het manna in de zandwoestijn.
De waterbron waarnaar ik smacht,
Mijn lichtspoor in een donk're nacht.

U bent mijn metgezel in eenzaamheid.
Mijn wapenbroeder in de strijd.
Mijn grote steun en toeverlaat,
In een wereld vol van kwaad.

Heelmeeester, Heer, Messias.
U, mijn radar, mijn kompas.
U bent mijn anker, dat zich hecht
in het heil, voor een ieder weggelegd.

U bent mijn toekomst, mijn verleden.
Mijn houvast in het heden.
Dankbaar ben ik, dag aan dag,
Dat ik U zó ervaren mag.



**De Ré Evangelische Gemeente Veendam wenst u allen een goed,
gezond en een gezegend 2017.**

Ré Evangelische Gemeente Veendam

Op 31 mei 1935 vond de officiële stichting van de Ré Evangelische Gemeente plaats. De naam Ré Evangelische Gemeente geeft duidelijk de bedoeling van de gemeente weer: “het teruggaan naar het reine evangelie.” Met als doel de bijbel alleen te gebruiken, zonder menselijke bijvoegselen.

Geloofsbelijdenis

Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de Bijbel (Heilige Schrift) de EENIGE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid is geopenbaard (**Joh. 7:38**).

Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:

- a. In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en Onderhouder is en in den Heiligen Geest (**Joh. 16:13**);
- b. Dat we ons bewust moeten zijn van het kinschap Gods door de wedergeboorte des harten en de vergiffenis onzer zonden (**Joh. 1:9**);
- c. In de persoonlijke wederkomst van Christus (**Hand. 1:11, Matth. 24:42**);
- d. Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;
- e. Dat de Wet des Heren (10 geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is (**Pred. 12:13**);
- f. Dat de Overheid Gods dienares is, tot bescherming der goeden en tot straf der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen (**Rom. 13:1-7, Hand. 5:29**);
- g. Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten (**Ex. 20:13**);
- h. Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen (**Joh. 18:36, 2 Cor. 6:14**);
- i. Dat wij ons houden aan de minimumeis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest zelve vastgelegd: “Onthouding van afgodenoffer, bloed en van het verstikte” (**Hand. 15:29**);
- j. Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen worden bekleed (**1 Thess. 4:13-16**);
- k. Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met Jezus te sluiten en dat dit de toetreding en instemming der geloofsbelijdenis betekent (**1 Petr. 3:21**);
- l. Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het toelaten (**Joh. 13, 1 Cor. 11:23-26**);
- m. Dat de gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bij aldien wij vallen in zonden van leer en leven (**Matth. 16:18 en 18:15-17**).



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Elke Sabbat samenkomsten

Aanvang: 10.30 uur

Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie

Onze diensten worden gehouden in:

"het Centrum"

v/d Nederlands Hervormde Kerk

Veendam

J.G. Pinksterstraat 5