

Kontaktblad



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Onze diensten worden gehouden in:

Chr. Gereformeerde Kerk Veendam

Dr. A. Kuiperstraat 46

9645 AR Veendam

Voorganger

H. Jonker

Kerkstraat 97

9649 GP Muntendam

Inhoudsopgave

Ter overdenking:

“Bekleed met witte klederen en
met palmtakken in hun handen” Pag. 3/4

Altijd bij U Pag. 5

Mededelingen Pag. 6

Zonsondergang Pag. 6

Rooster & Spreuk Pag. 7

“Wie is dan gerechtvaardigd door
zijn geloof” Pag. 8/9

God Zegt Pag. 10

Giften

Giften voor het
Kontaktblad of de
Gemeente kunnen
overgemaakt worden op
bankrekeningnummer:
NL16ABNA0572168934
t.n.v. REGVeendam

Correspondentieadres

Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer

De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

“Bekleed met witte klederen en met palmtakken in hun handen”



Dat was ook zo toen Johannes de Here Jezus voor het laatst gezien had, samen met Petrus en Jakobus, boven op de berg. Zijn gedaante veranderde voor hun ogen. Zijn gelaat straalde als de zon en Zijn klederen werden wit als het licht.

Johannes herinnerde dit zich nog heel goed. Hij wist ook nog hoe bang zij allen werden voor dit verschijnsel. Maar wie zou hen ooit geloven wat ze hier hadden gezien?

En toen ze de berg weer afliepen, zei de Here Jezus: *“Vertel het aan niemand.”* Misschien was dat ergens wel een opluchting. En nu hier op Patmos is dat totaal anders. Het eerste wat de Here tegen hem zegt is: *“wat je ziet, schrijf dat in een boek en zendt dat aan de zeven gemeenten.”*

En wat ziet Johannes hier? Een ontelbare menigte van mensen met witte kleren aan en palmtakken in hun handen, als teken van overwinning.

Overwinning? Witte kleren? Dat is bij ons soms nog ver te zoeken. Ook al zijn we kinderen van de Vader, toch is het een doorlopend gevecht met jezelf en tegen de satan, tegen de wereld en vaak ook nog tegen je eigen natuur.

Een mooi voorbeeld hiervan zien we in het leven van David. Hij had zwaar gezondigd en God stuurde een profeet naar hem toe. Hij beledigde zijn zonden zo: *“want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij.”*

En dan vraagt hij God om een oplossing en om vergeving, hij zegt het zo: *“ontzondig mij met hysop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan de sneeuw.”*

Het kwaad woont in ons, ondanks dat we overtuigd zijn van de “echte” waarheid en dat we door onze Heiland gerechtvaardigd zijn voor God. Hoe dieper als we ook bij ons naar binnen kijken, des te meer slechte dingen en gewoontes wij dan zien.

Elke dag maar weer moeten we hiertegen strijden en soms vragen we ons wel een af: *“leer ik het dan nooit?”*

En als we bidden: *“Here, was mij dan helemaal,”* dan weten we soms niet wat dat precies is, maar hier in de beschrijving van Johannes, kunnen we dat zien. Daar staan ze, al die mensen die in Hem geloofden, met witte kleren aan, schoon en onbesmet, een palmtak in hun hand.

De strijd is zwaar geweest, een reis door de woestijn van het leven, maar hier is het beloofde land! Niet meer vechten of strijden, niets meer om je voor te schamen, wat een uitzicht voor ons allen!

*Vol verwachting blijf ik uitzien,
welk een vreugde zal dat wezen,
als mijn oog Hem zien mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen,*

Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.

Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.

Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.

Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.

De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Nu weet ik mij altijd bij U. U houdt mij aan de hand.



Mededelingen uit de Ré Evangelische Gemeente Veendam

Volgende editie



De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind oktober 2017.

Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 20 oktober 2017.

U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.

Financiën

Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.

Nieuwe huisvesting!!

Vanaf 7 oktober '17 worden onze diensten gehouden in de Chr. Geref. Kerk, dr. A. Kuiperstraat 46 te Veendam.

Zonsondergang

Vrijdag 1 sept 20.28 uur
Vrijdag 8 sept 20.12 uur
Vrijdag 15 sept 19.55 uur
Vrijdag 22 sept 19.39 uur
Vrijdag 29 sept 19.22 uur

Sabbat 2 sept 20.26 uur
Sabbat 9 sept 20.09 uur
Sabbat 16 sept 19.53 uur
Sabbat 23 sept 19.36 uur
Sabbat 30 sept 19.20 uur

Vrijdag 6 okt 19.06 uur
Vrijdag 13 okt 18.50 uur
Vrijdag 20 okt 18.35 uur
Vrijdag 27 okt 18.20 uur

Sabbat 7 okt 19.04 uur
Sabbat 14 okt 18.48 uur
Sabbat 21 okt 18.33 uur
Sabbat 28 okt 18.18 uur

Rooster voor de maanden september en oktober 2017

Sabbat	2 september	Themadienst
Sabbat	9 september	Bijbelstudie
Sabbat	16 september	Prediking H. Jonker
Sabbat	23 september	Bijbelstudie
Sabbat	30 september	Themadienst

Vanaf Sabbat 7 oktober worden onze diensten gehouden in de Chr. Geref. Kerk, dr. A. Kuiperstraat 46 te Veendam

Sabbat	7 oktober	Bijbelstudie
Sabbat	14 oktober	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	21 oktober	Bijbelstudie
Sabbat	28 oktober	Prediking H. Jonker

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk

“Wie het Woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden.”

“Wie is dan gerechtvaardigd door zijn geloof?”



De apostel Paulus schreef aan de gelovigen te Rome het volgende: *“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.”*

Voor veel mensen zijn dit onbegrijpelijke woorden, voor anderen weer iets wonderbaarlijks om te midden van al het ongeloof in deze wereld, een wereld van onvrede en oorlogen, de bovenstaande vrede: *“de vrede Gods”* in hun hart te hebben.

En wanneer we de apostel wat nauwkeuriger bekijken valt het ons op, dat hij eenmaal het woord “uit” (uit het geloof) en ook eenmaal het woord “door” (door onze Here) gebruikt.

Het is onmogelijk om door onszelf vrede met God te hebben, want zegt Paulus in Romeinen 3: *“God is heilig en alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God.”* Onze God en zondaren sluiten elkaar wederzijds uit, maar door Jezus Christus is het mogelijk om vrede met God te verkrijgen. Want Christus, onze en uw Heiland, is de Vrede in persoon, zoals Paulus het verder omschrijft in Efeze 2: *“want Hij is onze vrede.”*

Hij is de enige Middelaar, Hij is de enige weg om weer bij de Vader te kunnen en mogen komen, want door Hem is die innerlijke vrede gemaakt en wel door het bloed van het kruis, zo alle dingen met zich verzoenende. En door dit verzoenend bloed mogen wij deze vrede ervaren, gerechtvaardigd uit het geloof.

Vanuit Gods kant is aan alles voldaan om die weg vrij te maken. Het is nu aan ons om ook die weg te gaan, echter niet ieder mens dringt door tot die “ware” vrede. In Thess. 2 lezen we: *“het geloof niet aller is.”* Velen laten zich beïnvloeden en verleiden door satan.

Deze is een ware kunstenaar en kan alles zo verdraaien, dat het bijna goed is! Hij is daar een meester in! Wanneer we echter van harte en oprecht in Jezus, als onze Heiland en Meester geloven, Zijn weg ook door de doop volgen, Zijn verzoenend bloed accepteren als de enige weg die onze zonden vergeeft en wegneemt, dan ook krijgen we die “ware”: vrede in ons hart.

Paulus attendeert ons hierop in Romeinen 10: *“want met het hart gelooft men tot gerechtigheid.”* Wat een zegen dit zo te ervaren, daar mogen we ook om bidden want: “Hij geeft de moedeloze kracht en de machteloze vermeerderd Hij met sterkte”

Als we deze stappen nemen in ons leven of reeds genomen hebben, dan lijdt dit geloof geen schipbreuk meer in deze onstuimige wereld.

“Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”

*De weg van Gods kinderen door het leven,
is soms onbegrijpelijk;
maar zij allen kunnen rekenen op Zijn genade,
of de weg over bergen gaat
of door dalen leidt.*



God zegt:

*“Vrees niet, geloof alleen in mij
Ik ben jouw God en zal je kracht geven
En je altijd tot steun zijn in dit leven”.*

God zegt:

*Vrees niet, want ik ben met jou
Niet alleen vandaag, maar altijd
Weet, Ik blijf je steeds toegewijd”.*

God zegt:

*“Vrees niet, kijk niet bang om je heen
Want ik bescherm je dag en nacht
En hou over jou trouw de wacht”.*

God zegt:

*“Vrees niet, op mij kun je vertrouwen
Ik zal in alle omstandigheden met je zijn
In je moeilijkheden, in je zorgen en pijn”.*



Ré Evangelische Gemeente Veendam

Op 31 mei 1935 vond de officiële stichting van de Ré Evangelische Gemeente plaats. De naam Ré Evangelische Gemeente geeft duidelijk de bedoeling van de gemeente weer: “het teruggaan naar het reine evangelie.” Met als doel de bijbel alleen te gebruiken, zonder menselijke bijvoegselen.

Geloofsbelijdenis

Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de Bijbel (Heilige Schrift) de EENIGE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid is geopenbaard (**Joh. 7:38**).

Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:

- a. In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en Onderhouder is en in den Heiligen Geest (**Joh. 16:13**);
- b. Dat we ons bewust moeten zijn van het kinschap Gods door de wedergeboorte des harten en de vergiffenis onzer zonden (**Joh. 1:9**);
- c. In de persoonlijke wederkomst van Christus (**Hand. 1:11, Matth. 24:42**);
- d. Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;
- e. Dat de Wet des Heren (10 geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is (**Pred. 12:13**);
- f. Dat de Overheid Gods dienares is, tot bescherming der goeden en tot straf der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen (**Rom. 13:1-7, Hand. 5:29**);
- g. Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten (**Ex. 20:13**);
- h. Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen (**Joh. 18:36, 2 Cor. 6:14**);
- i. Dat wij ons houden aan de minimumeis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest zelve vastgelegd: “Onthouding van afgodenoffer, bloed en van het verstikte” (**Hand. 15:29**);
- j. Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen worden bekleed (**1 Thess. 4:13-16**);
- k. Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met Jezus te sluiten en dat dit de toetreding en instemming der geloofsbelijdenis betekent (**1 Petr. 3:21**);
- l. Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het toelaten (**Joh. 13, 1 Cor. 11:23-26**);
- m. Dat de gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bij aldien wij vallen in zonden van leer en leven (**Matth. 16:18 en 18:15-17**).



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Elke Sabbat samenkomsten

Aanvang: 10.30 uur

Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie

Onze diensten worden gehouden in:

Chr. Gereformeerde Kerk Veendam

Dr. A. Kuiperstraat 46

9645 AR Veendam