

Kontaktblad



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

44^e Jaargang nr. 1 – januari, februari en maart 2018

Onze diensten worden gehouden in:

Chr. Gereformeerde Kerk Veendam

Dr. A. Kuiperstraat 46

9645 AR Veendam

Voorganger

H. Jonker

Kerkstraat 97

9649 GP Muntendam

Inhoudsopgave

Ter overdenking: "Hoor de grote stem des Heeren"	Pag. 3/4
Houd steeds moed, want ik zal met u gaan	Pag. 5
Mededelingen	Pag. 6
Rooster & Spreuk	Pag. 7
De benauwdheid van Jacob	Pag. 8
Bijbelstudie: Behouden	Pag.10

Giften

Giften voor het Kontaktblad of de Gemeente kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL16ABNA0572168934 t.n.v. REGVeendam

Correspondentieadres

Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer

De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

“Hoor de grote stem des Heeren”



In het Evangelie van Johannes lezen we over het tweede wonder dat door Jezus werd verricht.

Er was een zekere hofbeambte van Herodes Antipas, zijn zoon lag zeer ernstig ziek en er werd voor zijn leven gevreesd. Deze hoveling hoorde dat Jezus in Kana was en reisde met spoed naar Hem toe. Hij had gehoord van de Here en nu zocht hij Hem en vond Hem ook. Hij bad Hem vurig mee te komen naar Kapernaüm.

Wat was het antwoord van Jezus? *“tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven”*. Hij werd geroepen door een niet Jood. Maar had de Here niet gezegd dat Hij gezonden was tot de verloren schapen van Israël? Maar deze hoveling bleef tot Hem bidden en smeekte Hem van uit het diepst van zijn gemoed en hart om mee te gaan naar Kapernaüm. *“Kom af, eer dat mijn zoon sterft!”*

En dan komt het verlossend antwoord tot hem: *“ga heen, uw zoon leeft”*

Dat was een genezing op afstand. En deze hoveling vertrouwde volledig op dit woord, hij twijfelde geen moment meer en ging terug naar huis. Een prachtig voorbeeld ook voor ons, geloven in de toekomst en dat Hij ook met ons is tot aan het eind van ons leven en dat we in ons gebed alles aan Hem mogen voorleggen en zo een geestelijke band opbouwen.

Hem vragen om uitkomst, Hem danken voor de zegeningen, maar ook Hem vragen onze Gids te zijn.

Dat is een vast geloven in de wederkomst, in een nieuwe hemel en aarde, in een nieuw leven! HIJ leerde deze hoveling op Hem te vertrouwen *“en hij geloofde”* en ging terug naar huis. Onderweg kreeg hij de boodschap dat zijn zoon koortsrijk was en weer gezond was. Later bleek dat dit op hetzelfde tijdstip was als de Here tot hem gesproken had: *“Uw zoon leeft”*.

En hij geloofde van dat moment aan, hij niet alleen, maar ook zijn gehele huis.

In een ander verhaal over een ontmoeting lezen we dat Paulus vanuit Athene naar Corinthe reisde. Hij ontmoette een zekere Jood, met name Aquila, ook deze man was net als Paulus, tentenmaker van beroep. En hij predikte elke sabbat in de synagoge tot de Joden en de Grieken. Maar zij moesten van zijn boodschap helemaal niets hebben, ze lasterden hem. En dan scheurt hij zijn klederen en zei tot hen: *“uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu af aan zal ik tot de heidenen gaan”*.

De hof beambte geloofde vertrouwd volledig op Gods Woord, zelfs op afstand vertrouwd hij op genezing. Hier, bij deze directe prediking van Paulus, wezen ze dit helemaal af en begonnen ze zelfs hem te lasteren, ze waren zijn prediking niet meer waard en noopten hem te vertrekken.

Gelukkig vond Paulus toen onderdak bij een zekere Justus, hij en zijn gezin en met hen velen geloofden en werden gedoopt.

Soms ondervinden we tegenslagen in het leven, maar een oprecht geloof overwint vele dingen dat hebben we gelezen in deze beide verhalen. En de apostel Jacobus voegt er nog aan toe als bemoediging: *“het gebed van een rechtvaardige vermag veel”*.

*Hoort, de grote stem des Heren,
alles moet zich tot Hem keren.
Machten, die het hoofd opsteken,
worden stil, als God gaat spreken.*

Geef uw lot in handen van uw Vader.
laat uw toekomst over aan de Heer.
Hart vol onrust, zie, Zijn licht komt nader,
en de bergen werpt Zijn almacht neer.

Rust des hemels, nu door niets bewogen,
hemelvreugde voor 't vermoeide hart;
in deez' schuilplaats, aan haar zorg onttoegen,
vindt de ziele rust voor leed en smart.

Zij, die bidden, hebben niets te vrezen,
schoon zij lopen, worden zij niet moe.
Nooit zal 't strijden hun te moeilijk wezen,
in de storm zendt God hun vrede toe.

Moet gij door een dal van tranen henen,
grijpt uw harte soms ontroering aan,
Zijn stem spreekt: wil niet langer wenen,
houd steeds moed, want ik zal met u gaan.

Geef ook mij, Heer, deze diepe vrede,
die ontsprngt van U, mijn Rots, alleen;
dan voert nooit de vijand mij meer mede;
nimmer wank'len zullen dan mijn schreen.



Mededelingen uit de Ré Evangelische Gemeente Veendam

Volgende editie



De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind maart 2018.

Deadline voor het aanleveren van kopij is: *vrijdag 16 maart 2018*. U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.

Financiën

Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.

Nieuwe huisvesting

Vanaf 7 oktober '17 worden onze diensten gehouden in de Chr. Geref. Kerk, dr. A. Kuiperstraat 46 te Veendam.



Rooster voor de maanden januari, februari en maart 2018

Sabbat	6 januari	Themadienst
Sabbat	13 januari	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	20 januari	Bijbelstudie
Sabbat	27 januari	Prediking H. Jonker
Sabbat	3 februari	Themadienst
Sabbat	10 februari	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	17 februari	Bijbelstudie
Sabbat	24 februari	Prediking H. Jonker
Sabbat	3 maart	Themadienst
Sabbat	10 maart	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	17 maart	Bijbelstudie
Sabbat	24 maart	Bijbelstudie
Sabbat	31 maart	Prediking H. Jonker

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk

“wij loven U, o God, wij loven dat Uw Naam nabij is, men vertelt Uwe wonderen”

De benauwdheid van Jacob



In Genesis 32 lezen we dat Jakob zijn eigen broer zeer vreesde. Daarvoor had hij een ontmoeting gehad met de "Engelen Gods".

Want God's genade volgde Jakob voortdurend, niets en niemand kan de liefde van God doen wankelen.

Toch kreeg hij het benauwd: *"hij vreesde zeer, werd bang en vertrouwde niet meer op God"*.

Zijn vroegere verleden liet hem maar niet met rust en nu zou er een ontmoeting plaatsvinden met zijn broer. Zijn benauwdheid was zo groot dat hij niet meer op God vertrouwde maar zelf zijn eigen bezit ging beschermen. Hij verdeelde alles in twee helften, mocht hij in de strijd een helft verliezen, had hij het andere nog!

En dan roept hij de hulp van God in, hij herinnert in vers 9 God aan de belofte: *"keer weder naar uw land en naar uw maagschap, en Ik zal bij u weldoen"*.

Mensen in nood willen graag God herinneren aan Zijn beloftes! Want de invloeden van deze wereld op ons geloofsleven zijn groot. Kijk alleen eens naar de tegenstellingen waarmee we te maken krijgen, tegenover liefde ervaren we haat, tegenover de waarheid de leugen, tegenover vrede de chaos in de wereld, tegenover de schoonheid van het leven het verderf, en tegenover betrouwbaarheid, het verraad!

We zien de tegenstellingen tussen de anti-christ en de Heiland zeer scherp terug: *"Ik ben gekomen om zondaren tot bekering te brengen, Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden, Ik ben gekomen om vermoeiden en belasten rust te geven"*.

En tegenover de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, staat de satan zelf, het beest uit de zee en de valse profet.

En net als Jakob mogen ook wij vertrouwen op Gods zegen in alle omstandigheden en benauwdheden. Een prachtig voorbeeld hiervan vinden we terug in de zegen voor het land, de vroege regen en de spade regen, zonder deze zegen wil er bijna niets groeien, we zijn afhankelijk van Zijn zegen. Het is het beeld van ons geloofsleven, de Psalmist verwoordt het heel mooi in Psalm 133: *"Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen"*.

We lezen in de Bijbel vaak over de nalezing op het land: het opzettelijk achterlaten van het overblijfsel, de randen mochten niet worden gemaaid, een grote tak aan de olijfbom was voor de armen, en evenzo de rest in de wijngaarden, en de vergeten schoof op de akker. Zo zegende de Here de armen, de ellendigen, de inwonende vreemdeling, de vaderloze jongens en de weduwen.

Jakob vertrouwde blijkbaar niet meer op die zegen, hij ging zijn eigen weg, hij kreeg het benauwd, Maar gaat Jakob's benauwdheid ook voorbij? Het volk van Jakob, de nalezing, het restant of overblijfsel, mogen zich nu en straks in de eindtijd tot God wenden, het restant wat overblijft als God gemaaid heeft en Hem als Messias en Verlosser hebben aanvaardt en aangenomen, *"zullen in vrede leven"*. Dan is ook Jakob's benauwdheid voorbij.

En dan komt ook die oude profetie in Deut. 28 uit: *"met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk zijt geweest als de sterren des hemels, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de Here, Uw God!"*

*leg ons de woorden in de mond,
die weer herstellen Uw verbond,
spreek Zelf door onze daden,
van vrede en genade.*

Bijbelstudie: “behouden”

Wat kan het woordje “behouden” voor ons betekenen?

1. Wat betekent dit in Lucas 7:50 en 18:41/34?
2. Kunnen we het ook verliezen? Marcus 8:35?
3. Door wie worden we behouden? Matth.18:11, 19:25 en Marcus 16:16?
4. Worden er veel of weinigen behouden? Lucas 13:23-27?
5. Welke weg leidt tot behoudenis? Johannes 10:9 en Hand.4:12?
6. Ook in gevaren worden we behouden. Hand. 16:25-31?
7. “Behouden”. hoe dan te geloven? Romeinen 10:9?
8. Is het dan ook een kracht? 1 Cor. 1:18 en Galaten 1:6-12?
9. Geeft “behouden” dan ook een beloning? 2 Tim.4:7?



Ré Evangelische Gemeente Veendam

Op 31 mei 1935 vond de officiële stichting van de Ré Evangelische Gemeente plaats. De naam Ré Evangelische Gemeente geeft duidelijk de bedoeling van de gemeente weer: “het teruggaan naar het reine evangelie.” Met als doel de bijbel alleen te gebruiken, zonder menselijke bijvoegselen.

Geloofsbelijdenis

Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de Bijbel (Heilige Schrift) de EENIGE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid is geopenbaard (**Joh. 7:38**).

Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:

- a. In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en Onderhouder is en in den Heiligen Geest (**Joh. 16:13**);
- b. Dat we ons bewust moeten zijn van het kindschap Gods door de wedergeboorte des harten en de vergiffenis onzer zonden (**Joh. 1:9**);
- c. In de persoonlijke wederkomst van Christus (**Hand. 1:11, Matth. 24:42**);
- d. Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;
- e. Dat de Wet des Heren (10 geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is (**Pred. 12:13**);
- f. Dat de Overheid Gods dienaar is, tot bescherming der goeden en tot straf der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen (**Rom. 13:1-7, Hand. 5:29**);
- g. Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten (**Ex. 20:13**);
- h. Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen (**Joh. 18:36, 2 Cor. 6:14**);
- i. Dat wij ons houden aan de minimumeis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest zelve vastgelegd: “Onthouding van afgodenoffer, bloed en van het verstikte” (**Hand. 15:29**);
- j. Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen worden bekleed (**1 Thess. 4:13-16**);
- k. Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met Jezus te sluiten en dat dit de toetrede en instemming der geloofsbelijdenis betekent (**1 Petr. 3:21**);
- l. Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het toelaten (**Joh. 13, 1 Cor. 11:23-26**);
- m. Dat de gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bij aldien wij vallen in zonden van leer en leven (**Matth. 16:18 en 18:15-17**).



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Elke Sabbat samenkomsten

Aanvang: 10.30 uur

Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie

Onze diensten worden gehouden in:

Chr. Gereformeerde Kerk Veendam

Dr. A. Kuyperstraat 46

9645 AR Veendam