

Kontaktblad



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

44^e Jaargang nr. 2 – april, mei en juni 2018

Onze diensten worden gehouden in:

Chr. Gereformeerde Kerk Veendam

Dr. A. Kuiperstraat 46

9645 AR Veendam

Voorganger

H. Jonker

Kerkstraat 97

9649 GP Muntendam

Inhoudsopgave

Ter overdenking: "Er staat geschreven"	Pag. 3/4
Geboren: Julian Kanninga	Pag. 5
Doopdiensten Gemeinde Gottes	Pag. 5
Mededelingen	Pag. 6
Rooster & Spreuk	Pag. 7
In Memoriam: zr. Annie Kramer	Pag. 8
God roept ons	Pag. 8
De roeping van Jeremia	Pag.9/10

Giften

Giften voor het Kontaktblad of de Gemeente kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL16ABNA0572168934 t.n.v. REGVeendam

Correspondentieadres

Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer

De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

“Er staat geschreven”



“Er staat geschreven” zegt de Heer tegen satan. Na 40 dagen en nachten te hebben gevast, kreeg Hij honger.

“Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden.”

Het antwoord daarop is: *“er staat geschreven.”*

Daarna nam de duivel Hem mee naar de heilige stad op de tinne van de tempel en zei: *“indien Gij Gods Zoon zijt werp U naar beneden opdat de engelen U op de handen zullen dragen.”* Jezus zei tot hem: *“er is wederom geschreven.”*

Toen nam de duivel Hem mee op een zeer hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld. *“al deze dingen zal ik U geven als Gij U buigt en mij zult aanbidden.”* Toen zei Hij tot de satan: *“Ga weg, satan, want er staat geschreven dat je de Here God zult aanbidden en Hem alleen dienen.”*

God mogen we aanbidden en gehoorzamen.

Ook Jozua hield dit het volk voor, ze moesten de vreemde goden weg doen en de Stem van God gehoorzamen. *“Ja, zei het volk, we zullen naar Zijn Stem horen en gehoorzamen.”*

Toen sloot Jozua een verbond met het volk en stelde dit tot een inzetting. Ook schreef hij deze woorden in het wetboek van God.

Ook de profeet Jeremia schrijft over het gehoorzamen, hij zegt het zo: *“allen die U verlaten, zullen beschaamd worden, en die van Mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden.”*

Ze zullen worden uitgewist door de voetstappen van de mens, ze zullen niet meer terug gevonden worden!

En Salomo heeft het als volgt geschreven: *“vergeet mijn Wet niet, maar uw hart beware Mijn geboden, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede, zullen zij u vermeerderen, dat uw trouw en liefde blijven zal en u niet verlaten, bindt ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.”*

In deze tijd willen mensen hier liever niet aan herinnerd worden, het past niet meer in de huidige tijd, soms ook heeft men het Woord van God hier en daar wat aangepast, er wat afgedaan of toegevoegd, zodat het wat beter in hun dogma past. Men denkt de tijden en de Wet te mogen veranderen. Maar staat er niet geschreven dat: *“Heel de Schrift is van God ingegeven, het is tot lering van de mens.”*

“Er staat geschreven.”

Deze belofte kreeg ook de kleine gemeente in Filadelfia: *“Ik weet uwe werken, u hebt Mijn Woord bewaard, zie Ik kom spoedig, wie overwint zal Ik maken tot een pilaar in de tempel, hij zal daar niet meer uitgaan, en op die pilaar zal ik een nieuwe naam schrijven en ook de naam van God, en de naam van het nieuwe Jeruzalem.”*

Zo mogen we sterk staan in onze strijd, we mogen een kind van God zijn en dan zal ook de satan van ons moeten wijken.

*Wij weten uit de tekenen:
Zijn komst is zeer nabij!
Maar heffen 't hoofd naar boven;
Zijn komst toch maakt ons vrij.*



Geboren: Julian Marinus Berend Kanninga

Jouw Kleine Leven. Ons Grote Geluk

Julian Marinus Berend

23 februari 2018

Marinus en Marina Kanninga
Harpelerweg 49
9541 TR Harpel



De redactie van het Kontaktblad wenst jullie allen heel veel gezondheid en Gods zegen toe voor de toekomst.

Doopdiensten Gemeinde Gottes Münster

Op Sabbat 26 mei 2018 én op Sabbat 7 juli 2018 vindt er een doopdienst plaats in de Gemeinde Gottes te Münster.

Beide doopplechtigheden beginnen om 10 uur en vinden plaats in de Franz-Felix-See in Greven (Duitsland). Aansluitend aan beide plechtigheden is er een dienst in hun kerk aan de Steinfurter Strasse 6 in Greven – Reckenfeld.

Volgende editie



De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind augustus 2018.

Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 17 augustus 2018.

U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.

Financiën

Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.

Zonsondergang

Vrijdag	6 april	20.23 uur	Sabbat	7 april	20.25 uur
Vrijdag	13 april	20.36 uur	Sabbat	14 april	20.37 uur
Vrijdag	20 april	20.48 uur	Sabbat	21 april	20.49 uur
Vrijdag	27 april	21.00 uur	Sabbat	28 april	21.02 uur
Vrijdag	4 mei	21.12 uur	Sabbat	5 mei	21.13 uur
Vrijdag	11 mei	21.23 uur	Sabbat	12 mei	21.25 uur
Vrijdag	18 mei	21.34 uur	Sabbat	19 mei	21.36 uur
Vrijdag	25 mei	21.44 uur	Sabbat	26 mei	21.46 uur
Vrijdag	1 juni	21.53 uur	Sabbat	2 juni	21.54 uur
Vrijdag	8 juni	22.00 uur	Sabbat	9 juni	22.00 uur
Vrijdag	15 juni	22.04 uur	Sabbat	16 juni	22.05 uur
Vrijdag	22 juni	22.07 uur	Sabbat	23 juni	22.07 uur
Vrijdag	29 juni	22.06 uur	Sabbat	30 juni	22.06 uur

Rooster voor de maanden april, mei en juni 2018

Sabbat	7 april	Themadienst
Sabbat	14 april	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	21 april	Bijbelstudie
Sabbat	28 april	Prediking H. Jonker
Sabbat	5 mei	Themadienst
Sabbat	12 mei	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	19 mei	Bijbelstudie
Sabbat	26 mei	Bijbelstudie
Sabbat	2 juni	Themadienst
Sabbat	9 juni	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	16 juni	Bijbelstudie
Sabbat	23 juni	Bijbelstudie
Sabbat	30 juni	Prediking H. Jonker

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk

“Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden, alle heidenen zullen Hem gelukkig noemen.”

In Memoriam: Annie Kramer



Annie Kramer

Leeuwarden, 13 januari 1916

Leeuwarden, 19 maart 2018

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op de begraafplaats te Lekkum.

Dat de Here de familie allen rijkelijk mag troosten in dit verlies, want Gods liefde blijft oneindig groot.

God roept ons



*God roept ons en zegt: "Kom tot mij
Ik zal rust en vrede geven in je hart
Want ik weet van je pijn en je smart
Ik maak je van schuld en zonden vrij".*

*Laten we dan in 't geloof tot Hem gaan
Met al onze noden, zorgen en verdriet
Hij, die altijd in gunst op ons terneer ziet
Want God is bewogen met ons bestaan.*

*Dat we luisteren naar Gods roepstem
Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen
Laten we het doen, zonder schromen
Ons volste vertrouwen stellen op Hem*



De profeet Jeremia woonde en leefde in Jeruzalem, hij predikte en profeteerde ongeveer 40 jaar, mocht van God niet trouwen en had een grote liefde voor zijn volk.

Het is wonderlijk om te zien hoe hij werd geroepen: *“eer dat Ik u in de moederschoot formeerde, heb Ik u gekend, en eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd, Ik heb u de volken tot een profeet gesteld.”*

“Och” zegt Jeremia tot de Heer: *“ik ben jong en kan niet spreken.”*

Maar dan berispt de Heer Jeremia: *“zeg niet ik ben jong, want Ik zal Mijn woorden in jouw mond leggen, wees niet bang waar Ik jou ook naar toe zal sturen.”*

En dan raakt de Heer zijn mond aan met Zijn hand.

“Ik stel jou aan over de volken en koninkrijken, je hebt macht om uit te rukken en af te breken, om te verderven en te verwoesten en vanuit het Noorden zal het losbreken, want Ik zal Mijn oordelen uitspreken omdat ze Mij hebben verlaten en ze zullen tegen u strijden en niet vermogen, want Ik ben met je!”

Israël zal zuchten en om hun Heer vragen, ook nu in onze tijd zucht de mens. De weg terug is zo ontzettend moeilijk en lastig en dan die verdraaide wet ook nog eens.

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om af te wijken van Gods wil. We zien tegenwoordig dat men het eigen lichaam troost, in de hoop dat daardoor ook onze ziel wordt getroost, zo spreekt men dan.

De ziele strijd van Jeremia is groot, erg groot, maar hij erkent het als volgt: *“U hebt mij overreed, U bent te sterk voor mij, ze bespotten mij maar Ik vertrouw op U.”*

God bestuurde zijn leven, ook dat van Zijn kinderen. Gods almacht is zo groot, dat het voor ons soms niet is te bevatten. Hij kan ons verdriet ombuigen tot blijdschap, onze vernedering omkeren tot verhoging, onze angsten wegnemen tot een diepe dankbaarheid. We zien het ook in het verhaal van Job, alles was hem afgenomen, maar dan ook alles, behalve zijn geloof in God.

Maar ook dan zegt de Heer: *“zo is het genoeg.”*

En ook dan moet de satan wijken. Hij is en blijft bij ons, vergissen is niet mogelijk, want de Heer weet alles over u en mij, want Hij zegt: *“Ik ken mijn schapen.”*

Hoe verging het Jeremia verder? Hij voerde de profetie en opdrachten van God uit en getuigde hiervan als volgt: *“maar de Heer is met mij als een verschrikkelijke held, mijn vervolgers zullen struikelen en niets vermogen, ze zullen beschaamd worden.”*

De Heer ziet ons en kent ons, Hij doorzoekt ons hart en nieren, van iedereen! En dan eindigt hij met deze woorden als bemoediging: *“Zingt de Heer, prijs de Heer, want Hij heeft grote wonderen gedaan in mijn leven.”*

*Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
Wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek geboord!*



Ré Evangelische Gemeente Veendam

Op 31 mei 1935 vond de officiële stichting van de Ré Evangelische Gemeente plaats. De naam Ré Evangelische Gemeente geeft duidelijk de bedoeling van de gemeente weer: “het teruggaan naar het reine evangelie.” Met als doel de bijbel alleen te gebruiken, zonder menselijke bijvoegselen.

Geloofsbelijdenis

Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de Bijbel (Heilige Schrift) de EENIGE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid is geopenbaard (**Joh. 7:38**).

Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:

- a. In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en Onderhouder is en in den Heiligen Geest (**Joh. 16:13**);
- b. Dat we ons bewust moeten zijn van het kinschap Gods door de wedergeboorte des harten en de vergiffenis onzer zonden (**Joh. 1:9**);
- c. In de persoonlijke wederkomst van Christus (**Hand. 1:11, Matth. 24:42**);
- d. Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;
- e. Dat de Wet des Heren (10 geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is (**Pred. 12:13**);
- f. Dat de Overheid Gods dienares is, tot bescherming der goeden en tot straf der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen (**Rom. 13:1-7, Hand. 5:29**);
- g. Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten (**Ex. 20:13**);
- h. Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen (**Joh. 18:36, 2 Cor. 6:14**);
- i. Dat wij ons houden aan de minimumeis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest zelve vastgelegd: “Onthouding van afgodenoffer, bloed en van het verstikte” (**Hand. 15:29**);
- j. Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen worden bekleed (**1 Thess. 4:13-16**);
- k. Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met Jezus te sluiten en dat dit de toetreding en instemming der geloofsbelijdenis betekent (**1 Petr. 3:21**);
- l. Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het toelaten (**Joh. 13, 1 Cor. 11:23-26**);
- m. Dat de gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bij aldien wij vallen in zonden van leer en leven (**Matth. 16:18 en 18:15-17**).



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Elke Sabbat samenkomsten

Aanvang: 10.30 uur

Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie

Onze diensten worden gehouden in:

Chr. Gereformeerde Kerk Veendam

Dr. A. Kuiperstraat 46

9645 AR Veendam